



Ο Δεκάλογος του Κυρίου Ήχου!

Ο κ. Ήχος είναι η πρώτη μας συντροφιά, πριν καν γεννηθούμε! Ας δούμε τα χαρακτηριστικά του:

Αγαπάει την αλήθεια. Την αγαπάει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Τη δηλώνει πάντα χωρίς δισταγμό για ό,τι τον ρωτάμε!

Βιώνεται και χωρίς... αυτιά! Μας αγγίζει με χίλιους δυο τρόπους ακόμη κι αν δεν μπορούμε να ακούσουμε με τα αυτιά!

Γεννιέται ασυγκράτητος! Μόνο το απόλυτο κενό μπορεί να τον σταματάει, αλλά κι αυτό, δεν υπάρχει πουθενά στη γη!

Δεν συγχωρεί, αλλά... ξεχνάει! Ό,τι κάνουμε λάθος, το... βγάζει στη φόρα χωρίς να μας το συγχωρεί. Μετά όμως το έχει ξεχάσει και αν το ξεχάσουμε κι εμείς, το λάθος χάνεται για πάντα...

Είναι άφαντος! Πρέπει να έχουμε προσοχή για να τον καταλάβουμε. Θέλει προσπάθεια και περισσότερη εκπαίδευση.

Ζει στο παρόν! Τον συναντάτε «εδώ και τώρα», μέσα στις εξελίξεις, να «ζει κάθε στιγμή της ζωής του», χωρίς να νοιάζεται για το παρελθόν, αλλά διαμορφώνοντας το μέλλον.

Ηγείται στις... ομάδες. Όσο πιο δεμένη και καλή είναι μια παρέα, σαν ομάδα, τόσο πιο αρμονικός, όμορφος είναι. Αν δεν υπάρχει συνεργασία όλα φαλτσάρουν και οι ομάδες... διαλύονται!

Θυμίζει ότι υπάρχει ζωή. Δηλαδή: «ήχος = ζωή». Γιατί; Επειδή «ζωή = κίνηση», και «κίνηση = ήχος». Ας το ξανακούσουμε:

Ίσον... κίνηση! Ναι! «ήχος = κίνηση». Οπουδήποτε κινείται κάτι ο ήχος του ακούγεται αρκεί να έχουμε κατάλληλα... αυτιά!

Κατά βάθος είναι... πανίσχυρος! Μέχρι που με τον ήχο σπάμε... πέτρες και γκρεμίζουμε βουνά! Χρειάζεται υπευθυνότητα και προσοχή στις χρήσεις του, ακόμη και σε χαμηλές... εντάσεις!