



Ο Δεκάλογος της Κυρίας Μουσικής!

Η κ. Μουσική μας συντροφεύει σε όλη μας τη ζωή! Ας ακούσουμε μερικές λέξεις που σημαίνει:

Αυτοσυγκράτηση. Το παίξιμο της μουσικής χρειάζεται διαρκή έλεγχο των κινήσεων και των συναισθημάτων μας, δηλαδή... αυτοέλεγχο!

Βίωμα. Το άκουσμα της μουσικής είναι μια πραγματικότητα, όπως κι αν συμβαίνει. Είναι κάτι που το ζούμε με όλο το σώμα.

Γραμματισμός. Οποιαδήποτε μορφή μουσικής έχει στοιχεία με τα οποία μπορούμε να φτιάξουμε ένα... αλφαβητάρι της μουσικής! Κι όπου τα πράγματα έχουν το αλφαβητάρι τους, έχουν και το γραμματισμό τους...

Διάλογος. Πολλά μουσικά όργανα μαζί είναι σαν άνθρωποι σε διάλογο. Όλοι/ες μιλάνε για την ίδια ιδέα, αλλά χωρίς... λέξεις!

Επίδραση. Καμία μουσική δεν μας αφήνει ανεπηρέαστους/ες. Μας «φτιάχνει» ή μας «χαλάει» τα συναισθήματα και όχι μόνο...

Ζωή! Όπου μουσική εκεί και ζωή. Μόνο ένας ζωντανός οργανισμός μπορεί να νιώσει τους ήχους ως μουσική.

Κοινότητα. Άνθρωποι που ακούν την ίδια μουσική, με κάποιον τρόπο γίνονται μια κοινότητα... μουσική! Πράγματα τους ενώνουν...

Μέθοδος. Είτε παίζουμε, είτε ακούμε μουσική, συμμετέχουμε σε μια συστηματική κατάσταση, που τα πράγματα γίνονται με έναν τρόπο!

Οργάνωση. Λέγεται ότι «μουσική είναι οι οργανωμένοι ήχοι». Κάθε τι που έχει σχέση με τη μουσική έχει κάποια οργάνωση. Όπου υπάρχει οργάνωση υπάρχει, λέμε, μια «καλοκουρδισμένη ορχήστρα»!

Συνεργασία. Μουσική ακρόαση, ή εκτέλεση σημαίνει κοινή προσπάθεια, κατανόηση και... αλληλοσυμπλήρωση, με άλλα λόγια συνεργατικότητα, ομαδικότητα, κοινότητα!

© 2017 | Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας | sound.sch.gr